

Hallo,



Mijn naam is Jeroen en ik neem jullie via een foto blog mee in wat ik doe tijdens deze corona tijd.

Zoals iedereen weet is dit een lastige tijd.

Waarin het lastig is om naar buiten te gaan of ergens gezellig met andere mensen naar toe te gaan.

Daardoor zat ik hele dagen alleen thuis, in plaats van gezellig zwemmen of te honkballen.

Ook werken gaat nu ook even anders, dit doe ik nu vanuit mijn eigen huis.

Daardoor ben je vaak alleen en zelf boodschappen doen, doe ik ook al niet. Het wordt nu voor mijn deur gezet. Zo heb ik helaas weinig contact.

Daarnaast vind ik het ook lastig als sommige dingen niet goed lopen. Het is moeilijker om dat van een afstand te op te lossen.

Ik heb als hobby fotograferen. Met mijn hobby fotograferen hoop ik aan jullie te laten zien hoe ik met deze situatie rondom corona om ga. Te beginnen met mijn tijdelijke verhuizing van IJsselmonde terug naar Vreewijk.



Nu woon ik tijdelijk weer bij mijn ouders.

Ik heb foto's gemaakt van mijn eigen huis en de omgeving en foto's van het huis van mijn ouders, hun tuin en het water voor hun deur.



Tot de volgende foto blog!